

Groep 6

Thema 9 Daar droom ik van

**Titel: Jani Kekke en de blauwe dagdromer**

Auteur en illustrator: Lisa Boersen en Linda Groeneveld
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2007
(ISBN 9789046802519)

Inhoud:

Een humoristisch, sprookjesachtig verhaal waarin Kekkes geloofwaardige kleine figuurtjes zijn. Kekkes zijn verantwoordelijk voor het verdelen en strooien van slaapzand. Ze vinden het raar dat Klaas Vaak met de eer is gaan strijken terwijl hij niet eens bestaat. Slaapzand strooien is een heel precies werkje waarbij de mensen nooit Kekkes te zien krijgen.

Tot op een nacht Tim door Jani Kekke wordt aangesproken. Jani heeft de koningin teveel slaapzand gegeven zodat de koningin in plaats van acht uur honderd jaar zal slapen.

Tim is een jongen met een groot talent voor dagdromen. Zijn ouders zijn daar niet blij mee en willen dat hij later profvoetballer, minister of violist wordt.

Opeens krijgt het nutteloze dagdromen betekenis omdat dat precies is wat nodig is om Jani te kunnen helpen. Daarmee neemt bij Tim het gevoel van eigenwaarde behoorlijk toe. Met kleine, gedetailleerde zwart-wit illustraties.

Niveau: Vanaf 8 jaar

**Titel: Eva en het toeval**

Auteur en illustrator: Claire Hülsenbeck en Jeska Verstegen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lannoo, Arnhem 2006
(ISBN 9789085682028)

Inhoud:

Op toegankelijke, originele en soms poëtische wijze worden fantasie en werkelijkheid met elkaar verweven. Eva, de dochter van een zangeres en een vader die al zijn aandacht op zijn vrouw richt, voelt zich alleen. Haar ouders hebben nauwelijks aandacht voor haar en ze heeft geen vrienden. Ook op school voelt ze zich niet gelukkig. Ze geeft haar leven vorm door voor zichzelf personages te verzinnen. Thuis is ze prinses Elvira en op school Eveline. Ze gaat helemaal op in haar rollen. Als ze leest verdwijnt ze altijd helemaal in het verhaal. Tot dat één van de boekpersonages, Joris toevallig uit het verhaal stapt en Eva's wereld op zijn kop zet. In het leven van Joris bestaat toeval echter niet. Dan begint het avontuur dat ze zelf nooit had kunnen verzinnen. Ze durft vriendschap te sluiten en haar vader de waarheid te zeggen. Het helpt haar haar gevoelens te verwerken waardoor haar leven er rooskleuriger uit gaat zien.

Naast een paar paginagrote illustraties staan onder elke hoofdstuktitel kleine zwart-witillustraties.

Niveau: Vanaf 9 jaar



Titel: De droom van Lena Lijstje

Auteur en illustrator: Francine Oomen

Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2007
(ISBN 9789045104218)

Inhoud:

In dit vierde boek van Lena zit de vaart er goed in en maakt ze weer lijstjes over van alles. Ook van haar dromen.

Dromen kun je als je slaapt, maar ook als je wakker bent. Dan zijn dromen

wensen. Dagdromen zijn heerlijk, maar kunnen ook verdrietig maken. Lena vraagt

zich af of de meeste dromen bedrog zijn en wat het verschil is tussen dromen en wensen en hoe je met nare dromen en niet uitgekomen wensen moet omgaan.

Lena woont afwisselend bij haar gescheiden ouders en wenst dat alles weer goed komt, maar haar vader heeft een ander en haar moeder is 'lesbiet'. Lena springt vol fantasie van de hak op de tak en betreft de lezers bij haar gedachtespinsels.

De grappige tekeningen passen goed bij de tekst.

Niveau: vanaf 9 jaar.



Titel: De BSK-club

Auteur en illustrator: Els Ruiters en Rick de Haas

Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Ploegsma, Amsterdam 2007
(ISBN 9789021622118)

Inhoud:

In een vlotte stijl met veel dialogen wordt in een soms sprookjesachtig en soms detectiveachtige sfeer het verhaal van Sara, Bob en Eugene verteld. Zij zijn de buitenbeentje in de groep en worden spottend de bsk-club genoemd (bolle-sukkel-kakker). Bob droomt ervan slim te zijn en succesvol bij de meisjes en op het sportveld. Met het eten van zaadjes van een bijzondere plant lijkt dat te gaan lukken. Hij is topscorer tijdens de sportdag en durft het leukste meisje in de klas om verkering te vragen. Het effect verdwijnt helemaal door Bobs gedrag. Hij houdt geen rekening met anderen en dat brengt hem behoorlijk in de problemen. Aan het eind van het verhaal komt hij tot inkeer en beseft dat zijn dromen alleen waargemaakt kunnen worden als hij zijn geluk deelt met zijn vrienden.

De zwart-witillustraties sluiten goed aan de tekst

Niveau: Vanaf 9 jaar