

Wensdromen

Wie fantaseert er niet eens op los over zichzelf? Enkele kinderen schreven ons over hun dromen.

Een exotisch huisdier

Ik zou me de koning te rijk voelen als ik een huisdier had. Maar geen poes of hond, dat is zo gewoon. Nee, ik wil een exotisch huisdier, bijvoorbeeld een wasbeer die kan helpen met afwassen, als je hem goed africht. Of een kameeltje waarop ik naar school kan rijden. Maar eigenlijk wil ik toch het liefst een terrarium waarin zich de meest buitenissige reptielen bevinden. Een kameleon die pimpelpaars kan worden, een vleesetende reuzenleguaan, een vegetarische dwergdinosaurius en een muzikale slang die automatisch omhoog kronkelt als ik op mijn blokfluit speel. Die doe ik dan om mijn nek als ik naar school ga. Voor dat alles zal de hele klas wel bij mij thuis willen komen kijken.

Ferry, 11 jaar

Hoofddoek

Ik ben een meisje van twaalf jaar, ik houd van kleuren en ik zou daarom graag een hoofddoek dragen. Andere meisjes in mijn klas hebben er ook een. Mijn ouders zeggen dat je alleen een hoofddoek kunt dragen als je een moslima bent, dan moet het zelfs. Maar mijn vriendin Fatma draagt er geen en ze is wél islamitisch. Wij zijn thuis niet islamitisch en ook niet katholiek of zo, wij zijn sowieso niet religieus. Toch wil ik een hoofddoek. Blauwe hoofddoeken zijn het meest trendy bij ons op school, ze zijn er in bijna elke kleurnuance. Die van Zohra is marineblauw, die van Mirjam is indigo en Laila heeft een turquoise. Ik wil een knalgele.

Martje, 12 jaar

Beroemd

Hallo allemaal, ik wil acteur worden. Mijn vader is accountant en mijn moeder is receptioniste en dat lijkt me allemaal onwijs saai, dus ik wil toneelspeler worden, want dan heb je een avontuurlijker leven. Dus ga ik

na de havo naar de toneelschool. Daar word je opgeleid tot acteur. En daarna wil ik de hoofdrol in een soap waarmee ik beroemd word. Ik wil ook in een musical spelen. Daarvoor moet je eerst zang- en dansles nemen. En dan ga ik naar Amerika. Dat is het eldorado van de musicals, men zegt dat je daar moet zijn om wereldberoemd te worden. En als ik dat ben, koop ik een groot landhuis waarin mijn saaie ouders mogen wonen.

Barry, 13 jaar