

## Weg met Cito-stress

Aan alle kinderen van groep 8,

In groep 8 maken heel veel leerlingen de Cito-eindtoets. Het kan ook een andere toets zijn. Voor het gemak heb ik het in deze brief over de 'eindtoets'.

Er zijn achtstegroepers die zich heel druk maken over de eindtoets. Ze denken dat hun toekomst ervan afhangt. De wereld vergaat als de eindtoets tegenvalt, zeggen sommigen. En kijk eens naar de ouders. Een deel van hen roept tegen hun kids dat ze goed moeten presteren. Want alleen als je goed presteert op de eindtoets, kun je later gaan studeren (denken die ouders).

Ik vind het allemaal onzin, dat gestress over de eindtoets. Want ik denk dat je toetsscore niet het belangrijkste is voor je toekomst. Wat echt telt, is je talent.

Dat is iets waar jij goed in bent en hard voor wilt werken. Dan kom je er later zeker, ook zonder hoge score. Weet je waarom?

Ten eerste gaat die score alleen over taal, rekenen en studievaardigheden. De toets kijkt niet of je goed kunt sporten of muziek kunt maken.

Ten tweede: als je de toets goed maakt, is dat meestal toeval. De score zegt dus niet zo veel.

Ten derde: als je de toets goed hebt gedaan, heb je later heus niet zomaar een goede baan.

Tot slot: pas als je hard werkt aan je eigen talent, heb je later veel succes.

Kijk maar naar mij. Ik kan niet echt goed leren, maar gitaar spelen gaat super. Mijn plan is om megagood te worden en veel te oefenen. En om een beroemde popster te worden!

Jeffrey van de Wacht, groep 8A

PS 1: Ik bedank mijn vriend Max, hij heeft de brief getypt (want ik ben niet zo goed in spelling).

PS 2: Hiernaast kun je een stukje lezen van mijn nieuwe song. Ik heb die zelf geschreven. De song heet Hoezo, Cito?

## Hoezo Cito?

Ik ben een jongen uit groep acht  
mijn naam is Jeffrey van de Wacht.  
Ze noemen me soms Koning Snaar  
want ik speel megagoed gitaar.  
In zingen heb ik vet veel lol  
maar ik ben echt geen studiebol.  
Op een podium ga ik uit mijn dak  
in rekenen ben ik superzwak.  
Ik lees nog steeds niet op niveau  
maar noten lezen doe ik zó.  
De Cito komt er dit jaar aan  
ook ik zal ervoor moeten gaan.  
De juf zegt: 'Je moet goed presteren,  
dan kun je later gaan studeren.'  
Maar Cito-stress? Da's flauwekul  
ook al haal ik een nul komma nul.

[Refrein]

Last van Cito-stress?  
Dan hier een wijze les.  
Het gaat niet om je score,  
maar om wat is aangeboren.  
Wat telt is jouw talent.  
Ga ervoor, laat zien wie je bent!