

Sterke staaltjes

Extreme prestaties

De langste zoen (bijna 31 uur), de oudste bankrover (92) of de grootste verzameling mensen-tanden (ruim 2 miljoen). Het zijn zomaar een paar records uit het *Guinness World Records Book*, een boek vol gekke en extreme wereldrecords. Op de Bijbel na het meest verkochte boek van de wereld, wat dus ook al bijna een record is ...

Wereldrecords: het begin

Het begon in 1955 met de vraag welke vogel het hardst kon vliegen. Er was geen antwoord op die vraag, het was niet te vinden in de boeken van die tijd. De Ierse bierbrouwerij Guinness (zeg: Kinnus) in Dublin kwam toen op het idee een boek uit te geven met allemaal wereldrecords. Het boek waarmee de bezoekers van het café genoeg stof voor een gesprek hadden, moest ervoor zorgen dat er meer Guinness bier gedronken werd.

Het boek werd in veel landen een groot succes. De uitgevers besloten het elk jaar uit te gaan geven.

Menselijke records

In het begin stonden er in het boek vooral extreme records van dieren en natuurverschijnselen. Later werden dat steeds meer records van mensen. Het boek heeft verschillende delen, zoals de rubrieken *Menselijke prestaties*, *Wetenschap en techniek* of *Sport en spel*. Je krijgt geen genoeg van al die records die je doen verbazen, griezelen of grinniken. Neem de man die al meer dan 60 jaar met een kogel in zijn hoofd rondloopt, het grootste mobieltje (2 meter bij 1 meter 14) of het grootste aantal boeken dat iemand achterstevoren heeft geschreven (64). Het oproepen van een mix van emoties – afschuw, verbazing en lol – zorgt ervoor dat het boek zo goed wordt verkocht.

Hoe kom je in het boek?

Er zijn al zo veel wereldrecords, dat ze niet meer allemaal in het boek passen. In het boek staat

daarom alleen een selectie uit de database met alle records. Als je inspiratie hebt, probeer dan zelf een plaatsje in het boek te krijgen. Leg een verzameling aan die nog niet bestaat of breek een record. Wat denk je bijvoorbeeld van het record langste ketting van rietjes (meer dan 6.000 meter)? Je bent uren zoet en je wordt (als het lukt!) ook nog eens een bekende Nederlander. Natuurlijk wordt je record wel goed gecontroleerd. Kijk op www.guinnessworldrecords.com en wie weet sta jij met je sterke staaltje volgend jaar in dit beste boek van de wereld!

Tekst: Marina Kruithof, journalist

Groep 8 verbreekt alle records!

Vorige week ging groep 8 eindelijk op kamp, met dit jaar als thema Wereldrecords. Leuk thema (dachten wij toen nog). Als je nog niet weet wat een record is, dat is het grootste, meeste, beste, langste, kleinste, enzovoort wat iemand heeft gedaan of wat er is gebeurd.

Maandag

In het clubhuis lagen allemaal domme boeken met wereldrecords, waar we in mochten snuffelen. Wij voelden wel wat voor het breken van het record *in bad gaan met slangen* (geintje). 's Middags deden we spelletjes, bijvoorbeeld: wie maakt de meeste push-ups (winnaar Oktay) of welk groepje bakt de meeste pannenkoeken in een halfuur (ons groepje!). Om twaalf uur gingen we slapen.

Dinsdag

's Ochtends meteen al een nieuw record: *corvee doen zonder klagen*. In het bos deden we een spel, waarbij je zo snel als je kon zo veel mogelijk munten van goud over een grens moest smokkelen. Daarna was het oefenen voor de bonte avond morgen, de Wereldrecordshow. We sliepen om één uur.

Woensdag

Ons wereldrecord *de hele dag niet gapen* ging de mist in, maar onze recordpoging *hoe krijg je zo snel mogelijk spierpijn* slaagde! We moesten in het bos hoge, snelle, lange en verre dingen doen met takken en blokken hout. Pfff ... Indy en Sara wonnen de Wereldrecordshow met achteruitzingen. De troostprijs was voor juf Josien en meester Martijn met hun poging samen touwtjespringen (drie tellen). Deze nacht sliepen we om halfdrie, een wereldrecord dus!

Donderdag

Het laatste wereldrecord van dit kamp kwam op de terugreis in de bus: *een uur achter elkaar doodstil zitten door groep 8*. We sliepen zo'n beetje allemaal. Het kamp was te gek, maar je werd er wel heel erg moe van. Wij hebben in elk geval meer dan genoeg van al die wereldrecords ...

Maartje de Bruin, groep 8
basisschool De Hoefakker