

Bijzondere slaapplekken

Waar staat jouw bed? Grote kans dat je een 'gewoon' bed hebt in een 'gewone' slaapkamer in een 'gewoon' huis. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar zou het niet leuk zijn om eens te slapen in een ijshotel of in een vuurtoren? Dat kan.

Ijshotel

Slapen op een bed van ijs, terwijl het buiten -30 graden is? Daarvoor moet je naar het ijshotel in Zweden. Zo'n ijshotel ligt in het plaatsje Jukkasjärvi. Dat is 200 kilometer ten noorden van de poolcirkel. En reken maar dat het daar koud kan zijn. Maar toch kun je in het ijshotel een comfortabele en warme nacht doorbrengen. Je ijsbed wordt namelijk opgemaakt met een matras van rendierenhuid, zodat je lekker relaxed kunt slapen. Daarover krijg je natuurlijk wel een extra warme slaapzak. Slaap lekker!

Een nachtje slapen als Tarzan

Stel je voor: je hebt een nacht heerlijk geslapen. Je kijkt uit je raam en je zegt je buurman gedag. Alleen is dat wel een aap! In India kun je dat meemaken. Daar kun je slapen in een boomhut midden in het jungleleven. Zulke boomhutten waren vroeger heel normaal. Toen was een boomhut nog primitief, maar mensen waren eraan gewend. Maar jij kunt gewoon na een warme douche vanaf het balkon genieten van het uitzicht. Hierop kun je de hele omgeving overzien. Je zit tenslotte op twaalf meter hoogte. Samen met de apen. Dat wel.

Schip ahoi!

Je hoeft helemaal niet ver weg te gaan voor een bijzondere slaapplek. In Nederland kun je bijvoorbeeld slapen in de vuurtoren van Harlingen. Daarin kun je sinds 1998 slapen. Je hebt de hele vuurtoren tot je beschikking. Voordat je je bed opzoekt, ga je natuurlijk eerst naar het hoogste uitkijkpunt. Dat is op 24 meter hoogte. Daarvoor moet je wel helemaal de ronddraaiende trap op. Dat zijn aardig wat omwentelingen. Maar het is de moeite waard. Kijk maar!