

Tornado in Kansas

Greensburg – 23 juni. Gisteren is een zware tornado over de camping van Greensburg getrokken. Van de camping is niet veel meer over. Overal liggen takken en ontwortelde bomen. Het dak van de toiletten ligt tachtig meter verder op de grond. Resten van tenten liggen verspreid over het terrein. Michael Kerry, de parkwachter, heeft de tornado zien aankomen. 'Het was een broeierige middag,' vertelt hij. 'Er hingen dikke onweerswolken in de lucht. Ik was een paar kilometer van de camping vandaan. Plotseling zag ik in de verte een soort slurfje uit de onweerswolk naar beneden komen. Een slurfwolk. De slurf werd steeds dikker en langer. Na verloop van tijd was de slurf zo lang geworden, dat hij de grond raakte. Door de verrekijker zag ik hoe de tornado eerst zand en stof omhoog zoog en vervolgens takken, bladeren, hekken en nog veel meer. En ten slotte had de tornado zo veel kracht, dat hele bomen omvielen. Ook zag ik tenten de lucht in vliegen.'

Jeffrey Smith komt bij ons staan. Hij stond zelf op de camping met zijn tent. Ook hij zag de tornado aankomen, vertelt hij. 'Wat moest ik doen? Alles inpakken en wegwezen? Ik schatte in dat ik daar de tijd niet meer voor had. Maar wat dan? Alleen zelf ervandoor gaan? Of mijn dure tent proberen te redden? Ik wist het niet, het was echt een dilemma!' Aanvankelijk koos hij ervoor te blijven. Om te beginnen zette hij de tent stevig vast. Daarna zette hij alle spullen in de tent. Tot slot ging hij zelf in de tent zitten. Dat leek hem het slimste, zo werd de tent te zwaar om weg te vliegen. Maar toen het geraas van de tornado naderde, werd het Jeffrey duidelijk hoe riskant het was om te blijven. Uiteindelijk pakte hij zijn mountainbike en maakte hij dat hij wegkwam. Net op tijd, zoals nu wel gebleken is.