

WIJ GAAN NAAR DE MAAN!

Het bed van Aiko trilt en zoemt.

'Het is vandaag 15 augustus 2030,' zegt een metalen stem vanuit het hoofdeind.

'Ik wens u een fijne dag.'

Het beeldscherm boven zijn bed flitst aan.

Aiko kijkt slaperig naar het laatste nieuws. Een jongen van tien jaar wordt misschien president van de Verenigde Staten. En in Nederland komt in september een orkaan.

De nieuwslezer verdwijnt. Een meisje komt in beeld.

Aiko schiet overeind. 'Bina!' roept hij.

'Waar blijf je nou?' vraagt zijn klasgenootje.

Aiko kijkt naar de tijd op het scherm. Help, is het al zo laat? Over tien minuten moet hij al op het vliegstation staan!

'Ik kom er nu aan!' roept hij.

Hij springt uit bed. Nu niet meer treuzelen. Opschieten! Aiko pakt zijn vliegschoenen uit de kast. De robotbediende heeft zijn kleren al klaargelegd.

'Dank je, Bob001,' zegt Aiko. 'Zonder jou kwam ik altijd te laat.'

Snel kleedt hij zich aan. Aiko denkt aan de komende dag. Vandaag gaat de klas voor het eerst op schoolreis naar de maan. Heel leuk! Maar meteen denkt hij aan meester Bas. Helemaal níet leuk! Alle meesters en juffen zijn ingewisseld voor robots. Nu zit meester Bas werkeloos thuis. Het is in de klas lang niet zo gezellig meer.

Hij gespt zijn vliegschoenen aan en ... zoef! Weg is hij.

Aiko vliegt tussen de wolkenkrabbers door naar het vliegstation. Het is maandag.

Dan rijden er geen auto's, maar superbussen. Daar kunnen wel vijfhonderd mensen in. Op het vliegstation ziet Aiko zijn klas om hun robotmeester BS2 staan.

Zachtjes landt hij naast Bina op de grond.

'Probleem,' zegt ze. 'BS2 is defect. En we mogen zonder meester niet naar de maan.'

'Een meester?' Er verschijnt een glimlach op Aiko's gezicht. 'Wacht op mij!' Hij neemt een aanloop en vliegt zo snel als een raket terug naar de stad. De klas kijkt hem verbaasd na.

'Meester Bas!' juicht de klas als Aiko even later met meester Bas het ruimteveer binnen loopt. Dan schudt meester Bas zijn hoofd.

'Maar jongens, ik wil wel, maar het kan niet. Ik heb geen paspoortchip.'

'Is al geregeld,' zegt Bina triomfantelijk. In haar hand ligt een klein metalen plaatje.

'Ik heb intussen de paspoortchip uit BS2 gepeuterd.'

'Wat goed van jou!' zegt Aiko.

Meester Bas steekt de chip in het toegangspoortje van het ruimteveer. Iedereen wacht vol spanning af. Zou hun meester mee mogen?

'Paspoort BS2 oké!' klinkt het. Aiko en Bina slaan elkaar op de schouders.

Nu wordt het dubbel zo leuk! De klas gaat op schoolreis en meester Bas is erbij!

Reizen in een ruimteschip

Reizen met een ruimteschip is nu nog heel bijzonder. Maar in de toekomst zal het heel gewoon zijn. Ruimteschepen gaan supersnel. Want het zijn eigenlijk grote raketten. Een ruimteschip stijgt op vanaf de aarde. Het ruimteschip vliegt al snel heel hoog tussen sterren en planeten. Als je door je raampje kijkt, lijkt de aarde maar een klein bolletje!