

Bekijk een schilderij

GA NAAR HET VAN GOGH MUSEUM IN AMSTERDAM!



A *De eerste schilderijen van Van Gogh waren nog somber en donker.*



B *Zelfportret met hoed en stro uit 1887. Vincent van Gogh schilderde vaak zichzelf.*

Vincent van Gogh

900 schilderijen

Vincent van Gogh is een beroemde schilder. Hij leefde meer dan honderd jaar geleden. Van 1853 tot 1890. Tijdens zijn leven maakte hij meer dan 900 schilderijen. Zijn werk is heel verschillend. In zijn eerste schilderijen waren de kleuren nog donker en somber. Later ging hij juist lichte en heldere kleuren gebruiken. Ook kon je de verfstreken op zijn schilderijen goed zien. Dat gaf een bijzonder effect. Van veraf zag je kleurvlakken. Van dichtbij streepjes.

Onbetaalbaar

Toen Van Gogh nog leefde, vonden mensen zijn werk niet zo mooi. Hij verkocht maar één schilderij. Misschien omdat zijn techniek nog nieuw was. Nu is zijn werk

wereldberoemd. En heel erg duur.
Alleen als je miljoenen hebt, kun je
een echte Van Gogh kopen.

Kunst kijken

Heb je wel eens écht goed naar een
schilderij gekeken?

Hier lees je hoe dat je kunt doen:

- 1 *Zoek een schilderij dat je wilt bekijken.*
- 2 *Zorg dat je er ongeveer 2 tot 3 meter vandaan staat of zit.*
- 3 *Neem de tijd om naar het schilderij te kijken. Bekijk ieder detail.*
- 4 *Beschrijf voor jezelf wat je op het schilderij ziet of wat er op het schilderij gebeurt.*
- 5 *Bekijk daarna hoe het schilderij is gemaakt. Let op de kleuren, de vormen en het materiaal.*
- 6 *En? Vind je het mooi? Geniet van het schilderij. Zo niet, ga door naar het volgende schilderij!*

Weetje

Museumbezoekers blijven ongeveer
9 seconden voor een schilderij staan.

Waar is Mourat?

‘Oké jongens, doorlopen allemaal. Maak een goede rij. We gaan zo naar het station.’ Meester Lex verzamelt de kinderen van groep zes voor het Van Gogh Museum. Marcel en Galiet trekken gekke bekken.
‘Ha, zo lijken jullie net op die dubbele mannetjes van dat grote schilderij aan het begin,’ roept Ilse.
‘Zeg, kan iedereen even recht in de rij gaan staan? Jullie twee ook graag. Dan kijk ik of we compleet zijn.’
‘Meester! Meester! Mourat is er niet.’ Guus wijst naar de lege plek naast hem. ‘Mourat? Je hebt gelijk,’ zegt de meester.
‘Ga jij maar even binnen kijken.’ Meester Lex wiebelt ongeduldig heen en weer. ‘De trein van vijf over halen we niet meer.’
Dan komen Guus en Mourat net aanlopen.
‘Mourat, waar was je al die tijd?’ vraagt de meester geërgerd. ‘Nu

missen we de trein. Mourat?’ Mourat staart voor zich uit en geeft geen antwoord. Hij mompelt zacht: ‘Zo mooi. Echt beeldschoon.’
‘Guus,’ vraagt de meester verbaasd, ‘waar heb je hem gevonden?’ ‘In zaal drie,’ antwoordt Guus. ‘Ah, dan snap ik het al!’ De meester kijkt blij.
‘Mourat heeft dezelfde smaak als ik. Daar hingen de prachtigste schilderijen. Dat kleurgebruik, fantastisch! Mourat, heb je er ook zo van genoten?’ ‘Huh?’ zegt Mourat verbaasd. Hij staart niet meer, maar kijkt de meester aan. ‘Ik weet niet welke schilderijen u bedoelt. In zaal drie was een andere klas, met een heel mooi meisje. Volgens mij lachte ze naar mij. Ik heb even op haar gewacht.’
Meester Lex zucht hard en draait zich met een ruk om. ‘We gaan. Kom op, doorlopen!’ De andere kinderen lachen zacht. Mourat snapt er niets van. Hij vond het bezoek aan het museum erg leuk, en dat wilde de meester toch graag?

NIEUW

RESERVEER NU!

Voor de woensdag-
of zaterdagmiddag.

Voor kinderen van
6 tot 12 jaar.

Vier je verjaardag in het
Van Gogh Museum!
Je kijkt, je leert en je maakt iets.

** Inclusief drinken en een verrassing voor de jarige.*

Wees er snel bij, want vol is vol.

Brief

Aan: Oma Pauw

Van: Ilse

Wij waren met de klas naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. Ik vond het erg leuk. Dat kwam vooral door de rondleiding. Een mevrouw vertelde over de schilderijen. Daardoor snapte ik de schilderijen beter. Ik vond het museum ook leuk door de schilderijen. De meeste zijn mooi, maar dat is mijn mening. Marcel vond er bijvoorbeeld niks aan. Het schilderij met die zonnebloemen vond ik het mooist. Het is bijna helemaal geel en daar word ik vrolijk van!

Ilse