

## Moord op de markt

'Ik wil hier weg!' roept Niels tegen Noor.

Ze zijn op de markt in de stad. Het is er druk en het ruikt er naar vis en friet. Noor houdt van de markt, maar Niels vindt het heel erg saai.

### Waar is Niels?

Noor loopt naar een kraam met tassen. Ze wil van haar zakgeld een nieuwe tas kopen, want ze is gek op tassen. Ze pakt een tas en voelt er lang aan. Noor kijkt om zich heen. Waar is Niels nou? Ze wacht, maar hij komt niet. Ze vergeet de tas en vraagt bij een kraam een stuk papier. Ze tekent het hoofd van Niels op het vel.

### GEZOCHT

Mijn broer Niels, twaalf jaar.

- Hij is blond en lang.
- Zijn trui is wit met rood.
- Hij houdt van oud spul uit de grond.

### Waar is Noor?

Niels baalt heel erg, zo gaat het nou altijd. Noor ziet een tas en weg is ze. Hij wacht een tijdje, maar dan is hij het zat. Hij loopt naar een bord in de verte.

GRAVEN NAAR VROEGER staat erop.

Hij loopt door een poort en komt op een kaal terrein. Er is alleen een man met een gele jas.

'Mag ik hier kijken?' vraagt Niels aan hem.

De man kijkt hem boos aan.

'Het is voor mijn spreekbeurt over opgravingen,' zegt Niels er vlug achteraan.

'Goed dan,' bromt de man, 'je moet het zelf weten.'

Niels leest een tekst op een bord:

### DE OUDE MARKT

U ziet hier resten van een oude *markt*.

Ooit was hier een groot plein. Het is wel vijf eeuwen oud.

### Huisjes

Aan de markt stonden huisjes. Hier woonden de smid en de slachter. Ook ziet u nog een *muur* en een *put*.

**Galg**

Waar u nu staat, stond een *galg*. Een boef kreeg een touw om zijn nek. En zo vond hij de dood op de markt.

Ineens voelt Niels warme adem in zijn nek.  
'Moord op de markt,' zegt een enge stem.  
Niels draait zich om en ziet de man met de gele jas.  
Hij houdt een arm omhoog en heeft iets in zijn hand.  
'Stop!' gilt Niels bang.  
'Maar ik heb iets voor je spreekbeurt,' zegt de man.  
Dan ziet Niels pas wat het is: een bot.  
'Dit is een oud bot van een koe,' zegt de man.  
'En hier heb je ook een stuk leer van een tas.'  
Niels bedankt de man, maar loopt dan heel vlug weg.

**Allebei blij**

'Waar was je!' roept Noor boos.  
'Ja hoor, je hebt weer eens een bot.'  
Niels vertelt over de man, de oude markt en de galg.  
'Ik heb nog wat voor je,' zegt hij en hij geeft Noor het stuk leer.  
'Het is van een oude tas,' legt Niels uit.  
'Je kunt er zo een nieuwe van maken.'  
'Bah,' zegt Noor als ze het stuk leer ziet.  
'Nu zijn we allebei blij,' lacht Niels.  
'Jij hebt een tas en ik een bot.'  
'Ik heb honger,' zegt Noor dan.  
'Ik doe een moord voor een zak friet.'