

De markt op internet?

Je kent de markt vast wel. Eén of twee keer per week kun je er naartoe. Het is een verzameling van kraampjes waar ze van alles verkopen. Je kunt er verse groente en fruit, kaas, snoep en nieuwe kleding kopen. Je hoort van verre al waar de markt staat. De marktlui prijzen hun koopjes aan door heel hard te roepen. Ze maken vaak grapjes tegen de mensen die langslopen. Je kunt ook van dingen proeven. Het is leuk om naar de markt te gaan, behalve als het slecht weer is ...

Er zijn ook markten waar het altijd goed weer is. Miljoenen mensen komen naar je nieuwe of gebruikte spullen kijken. Niemand zit met zijn vingers aan je spullen. Spullen van en naar een echte markt sjouwen, is verleden tijd. Het zijn de markten op internet.

Het is heel gemakkelijk om je spullen daar te verkopen. Je kunt het doen vanuit je luie stoel.

Je zet een foto van je spullen op internet met de prijs erbij. Je hoeft niet vroeg op te staan om je kraampje op te bouwen. En je hoeft niet een hele dag achter je kraampje te blijven staan. Je kraam is dag en nacht open voor rondsnuffelend publiek!

Als je iets aan iemand hebt verkocht, stuur je het gewoon op per post. Soms halen de mensen het bij je thuis op. Dat is nog gemakkelijker.

Je moet wel goed opletten als je dingen koopt op internet. Je weet vaak niet van wie je iets koopt. Het is dan moeilijk om dingen te ruilen. Op een foto kun je niet zien of iets goed werkt. Je kunt het niet uitproberen voordat je het koopt.

Betalen via internet is niet altijd veilig. Vaak moet je dingen vooraf betalen. Dan pas krijg je je spullen thuis.

Weet jij al welke markt echt iets voor jou is?

De markt op internet heeft dus veel voordelen, maar ook nadelen.

Hoi allemaal,

Ik vind de markt op internet supersaai!

Het is veel gezelliger om naar een echte markt te gaan. Er is vrolijke muziek. Ik mag bij bijna elke kraam van dingen proeven. En ik kom altijd wel iemand tegen die ik ken.

Vaak mag ik van mijn moeder na afloop van de markt een frietje kopen. Dat kan ik op internet niet ... Daarom ga ik liever naar de échte markt!

Groetjes!

Samar P.

8 jaar