

## Haaienvoer

### Land in zicht!

Floris zit boven in het kraaiennest. Eigenlijk mag hij daar niet zitten. Hij is nog maar een knecht. De vlag met de doodskop wappert boven zijn hoofd. Hij kijkt naar beneden. De andere piraten hebben te veel gegeten en gedronken. Ze zijn op het dek in slaap gevallen. Alleen kapitein Kielhaal is wakker. Hij staat aan het roer. Floris kijkt over zee. Hij tuurt in de verte van links naar rechts. Opeens blijft hij staan. Ziet hij daar iets? Daar aan stuurboord? Is dat niet ... 'Eiland in zicht! Eiland in zicht!' schreeuwt Floris.

### Op weg naar de schat

Floris slaat zijn hand voor zijn mond. Nu weet Kielhaal dat ik hier zit, denkt Floris. De kapitein kijkt even naar boven. Snel duikt Floris weg.

'Wakker worden, stelletje luie dekschrobbers!' roept kapitein Kielhaal. De mannen komen langzaam overeind. De kapitein kijkt door zijn kijker. 'Hijs de zeilen!' roept hij. 'Wenden naar stuurboord. We gaan onze schat ophalen.' De mannen juichen. Eindelijk!

### Gesnapt

Poeh, denkt Floris, dat loopt goed af. Hij wil uit het kraaiennest klimmen. Hij draait zich om. Opeens kijkt hij in het gezicht van de kapitein. 'Zo, knechtje. Dus jij vindt het leuk om hierboven te zitten?' De neus van kapitein Kielhaal is vlak bij Floris' gezicht. 'Nou ... eh ... ik dacht ...' zegt Floris.

'Denken laat je maar aan mij over. Als jij te veel denkt, eindig je nog eens als haaienvoer!' Hij duwt Floris terug in het kraaiennest. 'Blijf jij maar hier. Dan gaan wij even een schat halen,' zegt de kapitein.

### Haaien

De piraten klimmen in de sloepen. Ze roeien naar het eiland. Nu is Floris alleen op het schip. Pfff ... haaienvoer, denkt Floris. Zonder mij hadden we het eiland niet eens gevonden. Boos draait Floris zich om. Het water is kalm. Het is stil. Het is wel heel stil, denkt Floris. Dan ziet hij een grote vin uit het water steken. En nog één. En nog één. Steeds meer vinnen ziet hij. Ze gaan met grote snelheid vooruit. Dat moeten heel grote haaien zijn, denkt Floris. Ze zwemmen recht op de sloepen af.

'Haaien! Haaien!' schreeuwt Floris. Kapitein Kielhaal kijkt om. Hij ziet het gevaar. 'Snel, omdraaien mannen!' De piraten roeien zo

hard als ze kunnen. Nog net op tijd zijn ze bij het schip. Bleek van schrik klimmen ze aan boord. Floris mag naar beneden komen. 'Nu waren wij bijna haaienvoer,' zegt kapitein Kielhaal. 'Blijf jij toch maar nadenken, jongen. Misschien heb je dan wel weer een goed idee. Hoe we op dat eiland kunnen komen bijvoorbeeld.' 'O, maar ik heb wel een idee ...' zegt Floris.

**Als je de vetgedrukte letters achter elkaar zet, lees je een zin!**