

Anders

Teun is verhuisd naar Peru.

Het huis is anders, de mensen en de taal zijn anders. Teuns zusje trekt zich er niks van aan. Ze ligt in de wieg met haar beertje te spelen. Dat deed ze thuis in Nederland en dat doet ze nu, in hun nieuwe huis.

Teun ziet een jongen buiten spelen. Hij trekt een auto achter zich aan.

Nou ja, een auto ... een blok hout met vier dopjes als wielen.

En iets verderop voetballen drie jongens met een klein hard plastic balletje.

'Mag ik naar buiten?' vraagt Teun.

Mama knikt. 'Maar blijf wel in de buurt van het huis!'

Buiten komt de hitte op Teun af. Hij gaat bij een stok staan, die als doelpaal dient. Een jongen lacht naar Teun.

'Quieres jugar?'

De jongen speelt Teun de bal toe. Teun denkt aan zijn leren bal. Jammer dat die nog ergens in een doos zit anders kon hij meteen de blits maken. Teun neemt een aanloop en haalt uit. Mis! Frutbal! En moet je die kuilen zien in het gras. En dat pad, dwars over het veld! Steeds loopt er iemand. Zo kun je toch niet voetballen!

Teun baalt als een stekker. Hij vindt het maar stom hier! Alles is anders en hij mist zijn vrienden. Droevig loopt hij naar huis.

Hij gaat zijn leren bal zoeken. Misschien gaat dan alles beter. Misschien ...

Lees verder op de bladzijde 45.

Lek!

(vervolg van bladzijde 38).

Teun loopt naar het veld. De jongens komen om hem heen staan. Ze vinden die leren bal te gek. Teun dribbelt het veld op. Hij schiet de bal tussen de twee stokken door, zo een struik in. Goal voor Teun! Iedereen joelt.

De keeper vist de bal uit een struik. Hij gooit een slappe bal het veld weer in.

Teun slikt en bijt op zijn lip. De bal is lek!

De jongens halen hun schouders op. Pech. Met de slappe bal in zijn handen sjokt Teun naar huis.

'Hé Teun, venga!' Een van de jongens speelt hem een bal toe. Een klein hard balletje.

Even denkt Teun na. Dan geeft hij zijn lekke bal een harde trap. De leren bal blijft boven in een cactus hangen. Iedereen joelt. Een jongen vliegt om zijn nek.

'Amigo!' roept hij. Dat is 'vriend' in het Spaans.

Teun lacht. Blij rent hij het veld op. Een hard plastic balletje is zo gek nog niet!