

Een brief met een luchtje

Baal jij daar ook zo van?

Je loopt over straat en je stapt in de poep.

Ilef had wel heel veel pech, lees zijn brief maar.

Beste meneer of mevrouw met een hond,

Ik schrijf u een brief omdat ik heel erg blij ben.
En ik wil niet in mijn eentje blij zijn.
Ik wil dat u weet wat voor leuks er is gebeurd.
Wie weet voelt u zich straks dan net zo fijn als ik.
Ik begin bij het begin.
Elke dag loop ik door uw straat naar school.
Dat is erg leuk om te doen, want de stoep is nooit saai.
Er ligt heel veel, elke dag weer.
Wat een lol, elke dag weer vol met drol.
Weet u wat er vandaag is gebeurd?
Ik gleed uit over een grote, bruine hoop.
Mijn been is gebroken en het zit nu in het gips.
Ik moet drie maanden in een rolstoel.
Onze reis naar Spanje gaat niet door.
Ik kan niet zelf naar de wc en heb heel erg veel pijn.
Haha, vindt u het ook niet leuk?
En voelt u zich al een beetje fijn?

Stank u wel,

Ilef

PS Wel eens van een zakje gehoord? Dat is een ding waar je iets in kunt doen. Een drol van een hond bijvoorbeeld.