

Help, een berg in brand!

Een vulkaan barst uit

O nee, wat een getril en geschud!
O hé, het dondert overal.
Het stinkt, rookt, regent as.
Staat die berg in brand?

Help!

Wat is hier aan de hand?

A De berg rookt een sigaar.

B De vulkaan barst uit.

C Er is onweer op komst.

Juist! Je had het goed.

Een vulkaan barst uit.

In de tuin?

Nee, niet in de tuin, zéker niet in
ons land. Hier komen vulkanen niet
voor. In veel andere landen met bergen
wel. Zoals in IJsland of Japan.

Mmm, soep van ijzer!

De aarde is een bal. In de aarde zit niet
alleen zand. Diep vanbinnen zit ijzer en steen. Het is daar
snikheet. Wel 300 keer heter dan de heetste dag in de zomer.
Zelfs ijzer en steen smelten daar. Binnen in de aarde
vloeit een soort soep, van ijzer en steen.

Gebots en geklots

De aarde lijkt een stevige bal. Mooi niet!
In de aarde beweegt het. Om de soep heen
zitten platen. Zo'n plaat lijkt op een stuk van
een puzzel. Maar die stukken passen niet zo
goed. Elke plaat schuift en botst. Daardoor
ontstaat een spleet. Door die spleet sijpelt
die soep omhoog. En daar heb je het gedonder!
De berg spuwt vuur.

Het ventje op de vulkaan

Op een mooie dag klimt het ventje de berg op.
'Hèhè, ik ben er,' zucht hij. Het ventje legt zijn rugzak op de berg.
'Dat was een flinke tocht.'
Hij pakt zijn veldfles en neemt een slok.
Daarna eet hij zijn brood op. Het ventje kijkt om zich heen. Niks te doen hier! Hij kijkt over de rand van de vulkaan.
'Zó ziet een vulkaan er dus uit. Niks aan!' zegt het ventje boos.
'Moet je dat rookpluimpje zien, het stelt niks voor. Van een sigaar komt meer rook! En dáárvoor klim ik naar de top!'
Er kringelt rook in zijn neus.
'Hé slaapkop,' roept het ventje in de krater. 'Word eens wakker!'
'Word eens wakker, -akker, -akker,' klinkt het.
De vulkaan rommelt.
'Kom maar op als je durft,' lacht het ventje. 'Moet ik nou bang worden? Jij slaapt. Dat staat in mijn reisgids.'
Het ventje zoekt het nog eens op.
'De eerste tien jaar word jij niet wakker. Hier staat het.'
De vulkaan rommelt wat harder.
'Watje!'
Het ventje spuugt in de krater. 'Hier, pak aan!'
'Pak aan, -aan, -aan!' echoot het.
Knal, pang, flits! Het ventje vliegt de berg af.
'Wat is dit nu,' moppert het ventje. 'Wat een slechte gids!
Tijd om een nieuwe te kopen!'