

Bellen en Buizen

Een wereld zonder mobieltjes of tv. Kun jij je dat voorstellen? Mobiel bellen en tv kijken zijn nu heel gewoon. Vroeger was dat heel anders. Vraag maar aan je opa en oma of je ouders.

Lang leve het mobieltje!

Het mobieltje is bedacht in Zweden.
Het telefoontje is meer dan 50 jaar oud.
De eerste mobiele telefoon was een **gevaarte**.
Hij was heel erg groot.
Hij paste net achter in een auto.
En hij woog wel 40 kilo!
Het ding was dus **loodzwaar**.
Vroeger hadden alleen rijke mensen
een mobieltje.
Je kon er alleen mee bellen.
Nu zie je overal mobieltjes.
Ze passen zo in je zak.
Het zijn **lichtgewichten**.
En je kunt er van alles mee.
Foto's maken, muziek luisteren
of internetten.
Lang leve het mobieltje!

Lang leve de buis

Wat doe jij graag als je vrij bent?
Voor veel kinderen is tv-kijken **favoriet**.
Vroeger kon je niet **continu** kijken.
Niet iedereen had een tv.
Nu heeft bijna iedereen er één.
Of soms wel twee of drie.
Vroeger was er twee middagen per week tv.
Dat is nu de hele dag.
Vaak staat de tv aan tussen vijf en zes.
Je vader of moeder kan koken.
En jij kunt **lekker uitrusten**.
Tv-kijken is leuk en leerzaam.
Toch staat tv-kijken niet op nummer één.
Weet je wat kinderen het liefst doen?
Raad maar!